

Bildvisning i Prubbasalen 2024-10-02

Onsdagskvällen den 2 oktober bjöd Skara Gille på bildvisning i Prubbasalen. Ingemar Andersson, tidigare näringsidkare på Expert-butiken vid Hötorget berättade om sina bilder från Skara. Flera av bilder var fångade i ett ögonblick, enligt Ingemar är det just dessa som blir speciella. I dessa finns inget tillrättalagt kameran har fångat stunden.



Torghandel på Grönsakstorget (nuvarande Skoltorget) foto Ingemar Andersson

Kanske är det ett möte mellan några människor, eller ett ljussken över staden som sätter prägel på just dessa bilder som säger mer än de arrangerade.

En och annan äldre bild från sekelskiftet hade kom med i bildspelet, dessa var dock inte Ingemars. En av bilderna var från åkeriägare Sandströms verksamhet på Östra Kungshusgatan och han var Ingemars morfar. På den tiden var det häst och vagn som gällde senare blev det fordon.

Som vanligt var intresset för att se bilder stort, redan kl. 17.15 kom första besökarna och så fylldes salen det blev "knöckatjockt" som man säger på ren västgötska. Ett 20-tal besökare fick sitta utanför salen och många vände hemåt då antal platser var begränsade.

Att bildspelet med ett 100-tal bilder väckte minnen från en gångens tid, här fanns bilder både miljöer och människor från förr. När någon Skaraprofil visades på en bild kom även kommentarer från publiken och en och annan historia.



Domkyrkan en vinterdag med en sol som färgade kyrkan röd, en ögonblicksbild. Ingemar rusade efter kameran för att fånga motivet. Bilden till höger: Vid rivningstillfället var elströmmen avstängd, men när Ingemar tog ett foto med bläxt blev grävmaskinisten rädd och rusade ur hytten men Ingemar lugnade honom och visade kameran.

Att bilder väcker både känslor och minnen vet vi, men att intresset skulle vara så stort trodde vi på Gillet inte, troligtvis kommer vi på Skara Gille att visa fler bilder senare.

Ständigt sker förändringar runt omkring oss, detta blir tydligt när man tittar på bilder som inte är äldre än 20–50 år. De stora förändringarna som sker är lätt att komma ihåg. Tänk bara på de hus som försvunnit från Skara, t.ex. Zetterwallska huset där Centrumhuset finns, Teaterhuset på Skaraborgsgatan där ICA Munken byggdes, det finns många exempel på förändringar i Skara. De små förändringarna sker hela tiden men inte förrän man börjar fundera så ser man även dem, det kan räcka med några äldre bilder 20-30 år tillbaka i tiden och då förstår man vad som hänt.

Efter ca 1 timme serverades kaffe med bulle och sedan var det dags för ytterligare bilder, visningen avslutades strax före kl. 20.00.

En trevlig kväll med mycket nostalgi och minnen.

Nästa evenemang sker på tisdag den 15 september då är det "Musik vi minns" från 1950-talet på Jula Stadshotell. Anmälan gör du till tommy@skaragille.se eller SMS eller samtal till Tommy 07055912455 pris 150 kr, betalning när du fått information om plats.

Text Lena Brodin

Foto Ingemar Andersson