

Musikkväll till förmån för Hospice Gabriel



Torsdagskvällen den 15 augusti bjöds det på musik i Fornbyn, en tradition sedan några år. TS-Bandet spelade nostalgiska låtar som många av de ca 200 personer som kommit för att lyssna till och bidrag till insamlingen till Hospice Gabriel Kvällen var ljummen, entrépriset var minst 100 kronor och flera av besökarna betalade mer då syftet med kvällen var insamlingen till Hospice.





Köerna var långa under pausen, både kaffe med dopp och varm korv med bröd serverades.

Skara Gille stod för serveringen, kaffe med dopp och korv med bröd även försäljningen gick till insamlingen. I pausen var köerna lång, om efterfrågan på kaffe eller korv som var störst var svårt att avgöra.



I pausen passade man på att möta både nya och gamla bekanta.



Vid ett bord såldes vackra blomsterbuketter till ett pris av minst 100 kr. Med stor omsorg valdes det bland buketterna, det fanns allt från bl.a. luktärter, lejongap, dahlior, rudbeckior och mycket annat. När pausen var slut var också bordet med blommorna tomt, endast några få dillknippen fanns kvar men kräftorna fick man skaffa själva.

När kvällens sista låt var spelade gick publiken hem och applåder var många. TS-Bandet samt Skara Gille packade ihop alla grejer och låste Fornbyn. Intäkterna denna kväll blev hela 30 750 kronor, ett bra resultat och ett fint tillskott till Hospice Gabriel. Alla intäkter från kvällen gick oavkortat till Hospice Gabriel i Lidköping. Huvudman är Stiftelsen Gabriel, med egen styrelse.

Stiftelsens ändamål är att erbjuda specialiserad palliativ vård på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. Vården drivs utan vinstintresse.

Ett stort tack till alla som jobbade ideellt denna kväll och bidrog på ett eller annat sätt, utan er skulle kvällen inte blivit av.

Text Lena Brodin

Foto Freddie Wendin