

Brandmuseum med den gamla brandbilen och ambulans lockade

Till Brandmuseet kom många den sista juli, en fin sommarkväll som bjöd på mycket. Brandbilen var naturligtvis på plats men också ambulans med ambulanssjukvårdare.



Så här ser en ambulans ut nu för tiden, tur att den finns med kunnig personal när olyckan är framme

Många intresserade tittade in i ambulansen och fick information om både arbetet som ambulanssjukvårdare, vad händer när olyckan är framme och den avancerade utrustningen i fordonet. Idag är ambulansen nästan ett mindre sjukhus med all teknisk utrustning och de sjukvårdskunniga yrkesmänniskorna.



Brandbilen gick non-stop från Brandmuseet runt staden

Fyra fylla turer blev det för den gamla brandbilen denna kväll, guidningen gick genom staden med både barn och vuxna. Många kommentarer hördes efter färden, en resa som gav kunskaper om staden Skara och dess historia. Även inbodda Skarabor fick lära sig något nytt.

Skara Gille serverade kaffe med bulle till dem som var sugna. Bullarna gick åt och många var törstiga på Festis.



Ove Karlsson och Gunnar Karlsson tittar intresserade i albumet med gamla kort

Ett äldre fotoalbum med bilder från 1940–59 har lånats ut till Gillet, bilderna har skannats av och kommer att sättas samman i ett bildspel. Fotoalbumet innehöll gamla bilder från ett yrkesliv inom brandväsendet, bilder från förr lockar alltid många intresserade.

Efter stängningen gick ca 30 personer till Jula Stadshotell för en "eftersläckning" vilket innebar dryck samt smörgås.

Text Lena Brodin

Foto Freddie Wendin