

Sommarkväll med brandbil, brandmuseum och eftersläckning lockade många



Sommarkvällen var ljuvlig och lockade många till brandmuseet, den varma dagen och kvällen krävde kanske lite eftersläckning när porten hade stängts.

Till Brandmuseet onsdagen den 26 juni kom drygt 50-tal personer, varför denna plötsliga ökning av besökare kan man spekulera i. Kanske var det den vackra sommarkvällen, brandbilen från 1937 som körde för första gången denna sommar eller kanske "Eftersläckningen" på Jula Stadshotell som några skulle fortsätta till när museet stängt för kvällen. Det kanske bara var så enkelt att, tre viktiga ingredienser sammanföll och detta gjorde att kvällen blev lyckad.



Thomas Holmberg och Kent Holmberg, nyckeln till brandmuseet platsar inte bra i en vanlig nyckelknippa

När kvällen började närma sig kl. 19.00 var det dags att låsa porten till brandmuseet med den stora nyckel som troligtvis väger fler hekto, denna hänger man inte gärna i sin nyckelknippa.

Tre turer med brandbilen blev det under kvällen, det märktes att flera barn letat sig ut med sina föräldrar eller mor/farföräldrar för att ta sig en tur genom staden.

Att få åka brandbil är för många barn en stor händelse, minnen som man bär med sig under sitt liv. F.d. brandchefen Kent Holmberg hade inte tidigare åkt med brandbilen så han fick följa med på den sista turen runt staden.

Som vanligt serverade Skara Gille kaffe/te och svalkande drycker samt bullar, åtgången var stor på vatten då kvällen fortfarande var varm.



Christina Johansson, Birgitta Johansson, Sune Johansson, Carl-Olof och Agneta Engström



Birgitta Johansson, Tommy Kroon, Sylvia Kroon och Göran Johansson

När brandmuseet stängt för kvällen gick stegen mot Jula Stadshotell, där flera av besökarna köpt svalkande dryck och tog en smarrig smörgås som kvällsavrundning. Eftersläckning efter en het dag.

Onsdagarna i brandmuseet har blivit en öppen mötesplats för många att kunna komma till och mötas, många är de som tar tillfället i akt och stanna till en stund för en pratstund över en fika.

En trevlig kväll att minnas för många och som kommer att fortsätta alla onsdagar både under juli och augusti månad, brandbilen kommer att finnas på plats om inte det regnar.

Vid pennan Lena Brodin och foto Freddie Wendin