

## Lördagsmys i Båtsmanshuset den 9 mars 2024 – gamla Skaraföretag



*Mycket prat kring bordet, fotografier från Skara Gjuteri visades*

En trevlig stund hade vi 18 medlemmar som besökte Båtsmanshuset i lördags, det berättades om två gamla Skaraföretag. Skara Gjuteri som startades av Rolf Berndtsson och Olle Almgren och klädaffärerna Bjarnes, Ziz och Jack som ägdes av Kerstin Lundgren. Företagen som båda startade på 1940-talet och har sina egna historier. Skara Gjuteri som låg utanför stadskärnan vid Nyboholmsområdet fick bekymmer när ett villaområde växte upp strax intill. Fastighetsägarna kontaktade kommunen då sotflagor från företaget skorsten landade på tvätten som hängdes ut. Beslutet blev att Gjuteriet skulle åtgärda skorsten, ägarna protesterade men det blev ändring. Företaget kom att byta ägare, en kund från Angered tog över men företaget fortsatte under namnet Skara Gjuteri och skorsten åtgärdades. Olle Almgrens son Lars-Olof övertog bolaget i början av 1980-talet, nya lokaler byggdes och så kom lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Banken skulle omgående ha tillbaka sina pengar och företaget gick i konkurs. Både fotografier och information har lämnats till Skara Gille av Lars-Olof Almgren och Jan Berndtsson, båda är söner till de som startade företaget.

Bjarnes barn- och tonårskläder (tidigare Sandén & Ekengren) låg först i fastigheten som fanns innan nuvarande Willys. Till Klostergatan 4 flyttade Bjarnes 1963. Kerstin övertog ansvaret Bjarnes efter sin mamma död 1965. Omkring 1982–83 startades Ziz där damkläder såldes, butiken låg på Klostergatan 3, i början av 1990-talet flyttade butiken till en större lokal på Marumsgatan 13. Jack-butiken startades 1992 och där såldes herrkläder, butiken fanns på Klostergatan 3 där Ziz tidigare funnits. Kerstin gick under namnet *"Drottningen på Klostergatan"*. Samtliga tre butiker lades ner 2019, Kerstin var då 74 år och hennes två döttrar som jobbade i butikerna hade andra planer – en handelsepok i Skara gick i graven.

Medlemmarna fick även lära sig var man kan hitta berättelser om Skaras historia och profiler från Skara. På uppmaning togs mobiltelefonerna fram och en kortare introduktion i hur man hittar berättelserna på [www.prismavg.se](http://www.prismavg.se) gavs.

Prismavg är en digital arena och mötesplats som hyllar det industriella kulturarvet och samhällsutvecklingen från 1850 fram till idag, här finns berättelser, bilder och besöksmål. Samverkande partner är kulturförvaltningen på VG-regionen, Innovatum, kulturhistoriska museer, hembygdsföreningar, landsarkiv, NAV m.fl.

Lördagseftermiddagarna är lärande och som vanligt avslutades denna eftermiddag med kaffe och dopp. Nästa lördag blir det lördagsmys runt bordet och vi får se vad eftermiddagen fylls med.

Text Lena Brodin

Foto Freddie Wendin