

Lördagsträffen i Båtsmanshuset 2023-11-11



Dagens lördagsträff i Båtsmanshuset lockade ett 25-tal medlemmar. Temat för dagen var gamla företag i Skara. En titt tillbaka i backspegel och många minnen väcktes.

Lena Brodin berättade om tre konditorier i Skara och deras historia, från starten och till nutiden. Ett av konditorierna var Sockerbagar´n som startades 1965 på Skaraborgsgatan 25, av Lars-Eric Holmqvist och Bengt Melin. De fortsatte sin verksamhet till 1973 och sålde sedan det vidare till familjen Ferm från Skövde, i slutet av 1990-talet lades konditoriet ner. Sockerbagar´ns skylt finns ännu kvar på husfasaden och i lokalerna finns sedan en längre tid en gemensam mötesplats anordnad av kommunens frivilligverksamhet.

Bröderna Nyströms Bageri startade 1937 i Skara och kom att finnas på bland annat Marumsgatan 16 där det även fanns en butiklokal. Ägarna var bröderna Evald och Egron Nyström, de kom även att starta en filial i Lidköping och den sköttes av Evald. Bageriet lades ner i början av 1970-talet. Konkurrensens med de stora industriella bagerierna var tufft.

Det sista bageriet och konditoriet var O. Gustafssons Bageri i Skara, historien sträcker sig tillbaka till 1948 då Olle Gustafsson hans far, mor och bror kom till Skara. Fadern Harry hade köpt ett bageri på Väpnaregatan och där fortsatte bageriet att producera bakverk ända fram till 2021. Konditoriet på Klostergatan öppnade 1965. När Sommarland kom till levererade bageriet bröd till campingerna och alla restauranger samt närliggande butiker. När den första flyktingvågen drog över Sverige i början av 1990-talet levererades ca 1200 barkisar varje dag till förläggningen på Stora Ekeberg. Som mest jobbade 17 personer i det lilla bageriet. Bageriet och konditoriet lades ner 2021 och än är det många som saknar det goda

fikabrödet hos Olle. Olle var då över 80 år och hans son Anders var ca 60 år. Många minnen väcktes till liv om de olika konditorierna/bagerierna som funnits i Skara. Priset för en bakelser 35 öre i början av 1960-talet att jämföra med dagens penningvärde och pris som är 40–45 kronor. Efter diskussionen om konditorier och bagerier kom suget efter kaffe med dopp, till ett pris av 0 kronor. En uppskattad eftermiddag med nya möten och lärdom om vår stad Skara.

Nästa lördag kommer silversmeden Ulf Falck och berättar hur vi håller våra smycken och andra metallföremål fina. Väl mött!