

## Skara Gillres resa till Örebro.

Årets vårresa blev något sen. Det dröjde ända till den första lördagen i juni innan färden startade en solig morgon. Förväntansfulla resenärer fanns på plats i god tid innan utsatt tid. Färden gick österut och som sysselsättning bjöds på en frågesport med klurigheter både längs vägen och om slutmålet.



Väl framme i Örebro möttes vi av det praktfulla slottet omflutet av Svartån. Väl innanför portarna, tog våra guider Sofia och Petter emot oss. De berättade om slottets historia som försvarsanläggning och hur användandet förändrats under åren. Flera riksdagar hölls här i början av 1600-talet och idag är slottet residens för landshövdingen. Den alldeles nytilträdde Lena Rådström Baastad hade inte möjlighet att bjuda på kaffe.

Gästerna Från Skara Gille visades runt i slottets alla salar. I Kyrksalen fanns en presentation av många av dem som bott i slottet under åren, i Vapensalen kunde man se det magnifika golvet med släktvapen och i Rikssalen imponerade de praktfulla konstverk som prydde väggarna.

Färden gick vidare mot Lars Bohms udde och det imponerande friluftsmuseum som finns här. Sitt namn har det fått från Hjalmar Bergmans bok "Makurells i Wadköping". En påhittad stad som har blivit verklighet här tack vare idealister som kämpade för att skapa ett kulturresevat. Drivande var landsantikvarien Bertil Waldén, som passande nog har gett namn åt den enda gata som finns i Wadköping.



De hus och gårdar som finns samlade i Wadköping är från 1400-talet fram till 1800-talet. Här kan man ströva runt för att få en inblick hur det var förr. Man kan också lockas att spendera en och annan slant på nymodigheter som bjöds ut i flera av gårdarna. Även här togs gruppen emot av två guider och visades runt bland alla historiska märken. Man bjöds både på målade fakta och sannolika skrönor.



Efter en välsmakande lunch i ett av de gamla husen, var det dags för nästa upplevelse. Cajsja Warg fanns på plats för att berätta om sitt liv. Hon hann dessutom med att dela med sig av sina många goda råd när det gäller både matlagning och kosthållning. Efter sin utläggning, bjöd hon in, både till sin örtagård och till sin gård. Här kunde man ta del av både hennes kokbok och hur man bjöd till fest på hennes tid.

Besöket i Wadköping rundades av med strövtåg på egen hand, innan det var dags att äntra bussen för det sista stoppet i Örebro. Och det blev en riktig höjdarkäcka. Vattentornet Svampen är 58 meter högt och nära molnen kan man njuta både av utsikten och av kaffe med tårta. Gästerna från Skara klarade av båda delarna med glans.



Så var det dags för hemfärd. Det livliga sorlet på uppresan byttes ut mot en sus(s)ande tystnad. Det var en dag full av upplevelser. Och många var de intryck som skulle sorteras och placeras i rätt minnesfack. Syftet med resorna är ju att de skall ge en dags avkoppling. Men också trevlig samvaro och minnen för livet.