

En kväll med Kinnekullebilder

På onsdagskvällen den 26 april kom ca 70 medlemmar till Prubbasalen på Biblioteket i Skara. Det skulle visas bilder från Kinnekulle, Freddie Wendin och Lena Brodin stod för visningen och information. Skara Gille bjöd på kaffe med bulle i mellanakten.

Freddie berättade att han vuxit upp på Kinnekulle och under 16 har han och Lena även arrenderat ett torp vid Hjelmsäter. Tillsammans har de båda utforskat Kinnekulle både på längden och tvären genom sina promenader. Denna bildvisning var en bildresa runt Kinnekulle. Resan börjande i Järneklev, förbi Blomberg, Västerplana och sedan en tur ner på den s.k. nedervägen förbi de stora gårdarna Hjelmsäters gård, Trolmen, Råbäck slott och Hellekis säteri och vidare till Hällekis.

Under bildvisningen berättades det om flera platser som man i många fall idag bara åker förbi, t.ex. Västerplana Storäng, platsen vid Munkängarna där Kinnekustalle Turisthotell en gång i tiden fanns, från 1800-talet till början av 1980-talet.



Ett av de gamla soldatorpen i Västerplana som heter Åtorp men också har flera namn, Sextustorpet (efter den siste soldaten Sextus) och Garbotorpet.

Garbotorpet har sin egen historia, den börjar med Louisa och Gustav Johansson var de sista som bodde i torpet fram till 1930-talets början. I familjen fanns många barn bland annat en son med namnet Sven. Han kom att flytta från Västerplana till Stockholm, där arbetade han som diversearbetare. Han träffade Greta (Gustafsson)

Garbos mamma, hennes äktenskap knakade då i fogarna. Greta kom till världen men innan hennes födelse år 1905 hade Gretas mamma och hennes make återförenats och barnet föddes inom äktenskapet. En skröna eller inte men Västerplanaborna bär med sig denna historia och det lilla soldatorpet har blivit lite av en turistattraktion.



En kväll med fantastiska bilder och berättelser om Kinnekulle avslutades vid Lasse i Bergets grotta också denna berättelse om Lasse och Inga som bodde i

grotta nästan 30 år är otrolig men är helt sann.

Tommy Kroon slog ett slag för Gilllets kommande aktiviteter, nu börjar Gillens intensiva period med många aktiviteter. Efter denna bildresa fick många mersmak av Kinnekulle och en bussresa kommer att anordnas över Kinnekulle den 23 maj. Kvällens publik var de första som fick information om denna. Utskicka till medlemmarna via e-post och sms kommer att skickas ut inom kort. Bussguiderna blir Freddie och Lena.