

## Lördagsträffar i Båtsmanshuset januari – april 2023

Till lördagsträffarna i Båtsmanshuset har mellan 15–20 personer kommit. Första träffen i slutet av januari och kommer att avslutas första lördagen i april. Träffarnas syften har varit att mötas och umgås och naturligtvis fanns kaffe med dopp med på agendan. Några lördagar har gäster bjudits in, dessa har bland annat berättat om sina hantverk.



*Erika Landahl med sina hönsestrikk*

Den 21 januari kom Erika Landahl för att berätta om "hönsestrikk", mönsterstickningen som kom från Danmark på 1970-talet. Erika som är slöjdläroare berättade om stickningstekniken och visade sina fina strumpor, vantar och mycket annat. Hon berättade även vad eleverna gör i slöjden nu för tiden



*Ann-Britt Molander Johansson*

Den 3 februari ordnades ytterligare en träff som handlade om "hönsestrikk" då många var intresserade. Ytterligare en träff kommer att ordnas senare under detta år.

Den 4 februari läste Ann-Britt Molander Johansson om "Sagor för vuxna" blandat med berättelser ur Skara Gilles årsböcker.



*Hattar av Yvonne Thörn foto Freddie Wendin*

Den 11 februari kom Yvonne Thörn, Skaras egen modist. Hon hade med sig ett stort antal hattar som hon visade upp samt berättade om hantverket att skapa dessa. Många var förvånade över det stora arbete som det innebär att göra en hatt.

Den 18 februari var diskussionerna i gång runt borden, hur lappade, lagade och märket man kläder och annat förr i tiden. Hur gör man idag. Textilier som gått i arv och hur kan man använda dessa så de inte bara hamnar i ett skåp.

Den 25 februari var det åter Ann-Britt Molanders Johansson tur att berätta om konstnärer från Skara, hon läste om dessa konstnärer i några av Gilles årsböcker. Tavlor som tidigare skänkts till

Skara Gille plockades fram och visades.

Den 4 mars doftade Båtsmanshuset av lavendel. Runt borden var många samlade för att sy lavendelpåsar. Tips och idéer fångas upp och flitens lampa lyste.



*Lavendelpåse, foto Freddie Wendin*

Den 11 mars blev en extra insatt lördagsträff, behovet av att träffas ytterligare en lördagseftermiddag önskades, men det kom inte att räcka med denna. Christina Johansson har varit en av dem som hållit i eftermiddagarna, kände att det fanns utrymme för fler träffar och hon ställde upp. Dessa kom sedan att ske den 18 och 25 mars och den 1 april, allt för att fylla en social samvaro och för att bryta ensamheten, kanske var det kaffetåren som också lockade.